

# Zorghuis Limburg

“Een tweede (t)huis voor mensen met kanker”

Beste gast, vrijwilliger, sponsor, buur, partner, sympathisant, ...

Voor u ligt onze tweede nieuwsbrief.

Zorghuis Limburg kende een mooie start in 2017 en in de loop van 2018 maakten we heel wat beloftes waar. Vandaag, na ruim anderhalf jaar, durven we besluiten dat we in onze eerste opzet geslaagd zijn. Daar zijn we fier op!

We hebben hard gewerkt aan de professionalisering van onze organisatie. Dit was enkel mogelijk dankzij een team van ongelooflijk sterke vrijwilligers. Wij mochten heel wat lieve gasten ontvangen en uit hun reacties blijkt dat zij zich snel echt thuis voelden.

Maar ook de financiële en andere steun van velen onder jullie heeft dit alles mogelijk gemaakt. Dit geeft ons de moed en mogelijkheden om ook in 2019 voluit te gaan voor de verdere uitbouw van het Zorghuis met indien mogelijk meer gasten, meer vrijwilligers en als het kan ook meer steun. Zo kunnen wij een warme “tweede thuis” blijven aanbieden aan onze gasten met een levensbedreigende aandoening zoals kanker.

In de rustige omgeving van Zorghuis Limburg en de omliggende natuur krijgen zij de kans even wat afstand te nemen van hun ziekte en alles wat daarbij komt kijken.

Samen met onze tevreden gasten en vrijwilligers maar ook met iedereen die ons een warm hart toedraagt hopen wij Zorghuis Limburg verder bekend te maken met als bijkomend doel een erkenning door de Vlaamse Overheid.

Jullie, lieve mensen, wensen we een prachtig en gezond 2019 toe. Wij hopen dat jullie mooiste dromen gerealiseerd mogen worden en dat wij elkaar bij een of andere gelegenheid mogen ontmoeten in ons Zorghuis!

Namens het ganse Zorghuis-Team

5

1. Dit jaar hebben we 26 gasten mogen ontvangen in het Zorghuis 2. Onze teller staat op 862 ligdagen 3. We mogen rekenen op 32 vrijwilligers die dagelijks instaan voor de zorg van onze gasten 4. 12 extra vrijwilligers zorgen voor taken zoals tuin, kiné,... 5. Elke dag houden 3 vrijwilligers het huis draaiende: tel even uit...21/week = 1071/jaar

weeties over  
ZORGHUIS  
limburg

ZORGHUIS  
limburg

Volg ons op 

Like en deel onze pagina zoveel mogelijk zodat iedereen ons kent en volgt!



17 maart 2019, een hopelijk zonnige zondag ... zet het *in het rood* en ‘met stip’  in je agenda, want we openen onze Zorghuis-deuren voor iedereen die het zien wil!





# [TOFFE VRIJWILLIGER]

Heb jij het  op de juiste plaats en heb je wat vrije tijd? Dan kan jij **echt iets** betekenen!

Bij ons kunnen mensen met kanker “thuis” komen, even echt rusten. Een top-team vrijwilligers zorgt voor gezelschap, een lekkere maaltijd, een tasje koffie, een beetje huishouden. Een leuk gesprek of juist een stilte, een lach en soms een traan ... dat is wat hier telt! Maar ook voor andere dingen staan we open. ...heb jij eerder groene vingers, geef je de zaligste mani- en pedicures of schuilt er een heuse event-”manager” (lees helper bij activiteiten) in jou of heb je andere talenten? Kom zeker eens luisteren! Dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.



## Koerselaar, acteur & onze Peter!

We pakken er maar wat graag mee uit ... **Maarten Nulens**, uit de bekroonde één-reeks “Gevoel voor Tumor” zet voortaan mee zijn schouders onder Zorghuis Limburg.

### Geen toeval!

Tijdens de opnames voor de reeks kwam Maarten in contact met kankerpatiënten. Dankzij hun verhalen wist hij zich 200% in te leven en een geloofwaardige rol neer te zetten. Genoeg bagage om te weten hoe groot de impact van een ziekte op een mensenleven

is! Genoeg bagage ook om meteen al bij de eerste (toch een beetje schuchtere) vraag van ons het peterschap van Zorghuis Limburg op zich te nemen.

### En dat hij het meent!

Jawel, getalenteerd, afkomstig van Koersel EN ook nog eens het hart op de juiste plaats ... beter hadden we het niet kunnen treffen!

Niet alleen neemt hij met veel plezier deel aan onze evenementen maar links en rechts, waar hij professioneel zijn vleugels ook spreidt, brengt hij het Zorghuis ter sprake.

Dat hebben we nodig! Iemand die precies weet waar het hier om draait, die ons constant in het achterhoofd houdt en die mensen kan enthousiasmeren. Of het nu gasten, sponsors of vrijwilligers zijn, vaak wijst Maarten hen de weg naar ons Zorghuis. En da's goed! Da's sterk! Da's welkom ... Da's fantastisch!



*Ga nu maar liggen  
liefste in de tuin,  
de lege plekken  
in het hoge gras,  
ik heb altijd gewild  
dat ik dat was,  
een lege plek  
voor iemand,  
om te blijven.*

Uit “Een lege plek om te blijven”  
van Rutger Kopland

